

# Nek omgedraaid

PVV pleziert bonthater Volkert van der Graaf door kongsi met links en groen te sluiten

**W**at kan de geschiedenis toch ironisch zijn. Een van de mogelijke redenen waarom Pim Fortuyn werd vermoord, is dat Volkert van der Graaf een fanatiek bevrijder van zielige nertsen was en Fortuyn bont wel mooi vond.

En dan probeert juist nu de Partij van de Vrijheid, een van de erfgenamen van Fortuyn, de nertsfokkerij te verbieden.

Mede doordat er in de PVV een fanatieke dierenbeschermmer zit (Dion Graus), gaat die partij opeens akkoord met iets waarvoor groen en links in Nederland al jaren strijden.

Het plan van de Tweede Kamer is slecht onderbouwd. Het punt van dierenwelzijn klopt niet: nertsen hebben vijfmaal zoveel ruimte als een scharrelkip en worden vertroeteld, juist omdat hun vacht er smetteloos dient uit te zien. Het argument dat er zoveel alternatieven zijn voor bont is vreemd: zoals een brievenschrijver in *NRC Handelsblad* terecht opmerkte, er zijn ook vele alternatieven voor de kleur rood maar daarom verbieden we die kleur toch niet? En de redenering dat het schandalig zou zijn dat we nertsen alleen maar om hun vacht telen, is al even bizar: dit suggereert dat bont wel acceptabel zou zijn als we gesauteerde nerts-koteletten eten.

De mensheid hult zich al sinds mensenheugenis in vellen van dode dieren. De Nederlandse bontsector doet het goed, we zijn (na China en Denemarken) de derde producent ter wereld. Waarom moet dan in tijden van crisis een goedlopende bedrijfstak de nek worden omgedraaid? En laten we wel zijn, op een enkele mafkees na heeft niemand in Nederland bezwaar tegen leer. Waarom dan wel tegen leer met haar erop?

**Simon Rozendaal**

