

## Brief van de dag 'Nertszen zijn het beste af'



Nertszen bij fokker Johan van Doorn in Herveld in de Betuwe.

Foto Novum

Na ruim tien jaar politieke discussie wordt door de Eerste Kamer de wet op het fokken van nertszen goedgekeurd. Per 2024 mogen er in Nederland geen nertszen meer worden gefokt (Ten eerste, 13 december). Niet omdat nertszen dierenleed wordt aangedaan, van alle in gevangenschap gehouden dieren zijn nertszen het beste af. De manier waarop nertszen worden gedood zou een voorbeeld moeten zijn voor alle soorten slachterijen in Nederland.

Dierenleed speelt geen rol bij het verbieden van het fokken van nertszen. De politiek vindt het in de huidige tijd niet lles om nertszen uitsluitend en alleen voor hun pels in gevangenschap te fokken en te doden. Een gezonde winstgevendende bedrijfstak wordt om die reden de nek omgedraaid. De export schade bedraagt 300 miljoen euro, plus

nog eens 360 miljoen aan bijkomende schade door het verlies van 1.200 banen.

Het verbod helpt de nertszenfokkerij de wereld niet uit. Binnen en buiten Europa is geen land te vinden dat het zal overnemen. Door de jaren heen hebben dierenactivisten en de politiek bereikt dat pelsdieren in Nederland onder voorbeeldige condities worden gefokt en gedood. In andere landen is het dierenwelzijn van ondergeschikt belang. Het verbod zal contra productief werken, maar mag binnen Nederland toch op bijval en applaus rekenen. Buitenlandse ondernemers staan te popelen om de nertszenfokkerijen in Nederland over te nemen.

We zijn hypocriet. We slachten in Nederland circa 500 miljoen plofkoppen per jaar. Wie één keer in zijn leven in een kippen slachterij is geweest, eet daarna

nooit meer kip. Roterende messen snoeien onophoudelijk kippenkoppen en daarbij gaat het vaak mis. Maar de roep om een verbod op fokken en het slachten van kippen blijft uit. We laten ons de kipduifjes en drumsticks niet ontnemen door het lijden van een kip.

Eenzelfde opsomming kun je maken over varkensmegastallen, of koeien die de buitenkant van een stal nooit hebben gezien. We vernietigen massaal insecten, maar kijken vol bewondering naar de schoonheid van een vlinder.

Zodra een dier mooi is om te zien of een hoge aalbaarheidsfactor heeft, begint de hypocrisie de overhand te krijgen en gaan we wetten bedenken om onze hypocrisie te rechtvaardigen.

Marinus van der Meulen