

Stille nacht

Het is bijna Kerst 2012. Kerst is de tijd van bezinning en dan denken we vaak even terug over het afgelopen jaar. De televisie overspoelt ons met terugblikken. De krant maakt overzichten met foto's en de radio brengt de Top-1000 van het afgelopen jaar. Een 'Oh ja gevoel' komt dan over je. We zijn dan allemaal wat milder gestemd. Kerst is ook de tijd dat we aan de medemens denken en van alles willen doen voor een goed doel. We geven aan Afrika, we doen iets voor de baby's van Serious Request en we helpen de voedselbank. Maar wat doen we met onze eigen agrarische ondernemers? Die draaien we langzaam maar zeker de nek om. Kerst is ook de tijd dat een columnist als ik zich wat inhoudt. Dit omdat dat past in de sfeer van bezinning en het samenzijn met de familie bij de kerstboom, kaarsje en een goed glas wijn.

Maar hoe kan ik me inhouden, hoe kan ik rustig Kerst vieren als ik weet dat collega-ondernemers, nertsenhouders op een schandalige manier worden uitgeroeid. Vergeef mij dit woord, maar anders kan ik het niet zien. De laatste keer dat mensen bedrijven zonder schadevergoeding werden afgepakt, en anarchie werd beloond, was eind jaren dertig. De nertsenhouders is stelselmatig in een kwaad daglicht geplaatst, de nertsenhouders kreeg te maken met geweld, brandstichting en vernieling. Deze acties



werden, met uitzondering van VVD, CDA en SGP, politiek beloond met een verbod zonder vorm van vergoeding. Hoe diep zijn we na bijna 75 jaar weer gezonken? Oeps..... kerst is de tijd van bezinning, mildheid, kerstboom en familie....

De nertsenhouders viert zijn Kerst stil en alleen
Want voor hen vechten doet er bijna geen één
In welzijn investeerden zij veel geld
Maar de politiek beloont alleen maar het geweld
De activisten en ander tuig lijken te winnen
De PVV, ChristenUnie en Links zitten zich in de kerk te bezinnen
Zij zingen volop over het kaarsje dat brandt

Maar schoven op een schandalige manier de nertsenhouders aan de kant

Ze zijn voor het geweld en het activisme gezwicht

En vergeten dat een 'land dat toegeeft aan anarchie, verliest snel haar licht'

Marianne Thieme is diegene die met een glaasje vrolijk lacht

Maar voor de nertsenhouders is het met Kerst 'een stille nacht'.

Door Gert-Jan Oplaat
Reageren? Mail naar redactie@agrio.nl