

Bont en bontliefhebbers komen "uit de kast"

Dat consumenten, nationaal en internationaal, het langzamerhand zat zijn om bekritiseerd te worden over hun persoonlijke voorkeuren en keuzes die zij wensen te maken in een vrije democratie blijkt wel uit de steeds vaker opduikende protestacties.

In PR kringen wordt vaak gesproken over de regel: "Be good and tell it!" Nog beter en overtuigender is het natuurlijk wanneer het laatste gedeelte van de slogan wordt uitgevoerd door anderen. Met betrekking tot het houden van nertsen en het dragen van bont, gebeurt dit momenteel steeds vaker. Zowel de NFE als het NBI plukken eindelijk de vruchten van de investeringen die zij deden in het verder verbeteren van dierenwelzijn. Bont is niet alleen heel warm en mooi maar ook een duurzaam en verantwoord product en de consument begint dat te begrijpen.



Dom Bontje - Slim Bontje Victoria Koblenko: "Stem op mij!"

Ook in Nederland worden mensen mondiger en durven meer en meer openlijk uit te komen voor hun persoonlijke mening over bont. Victoria Koblenko (actrice-presentatrice) is daar een goed voorbeeld van. Nadat zij door Bont voor Dieren was uitgeroepen tot genomineerde voor de "Dom Bontje Award 2005" riep zij in het dagblad "Metro" iedereen op om op haar te stemmen. Zij is trots op het goede gezelschap waarin zij verkeert: Koningin Beatrix, Prinses Máxima, Fiona Hering, Linda de Mol, Viola Holt, Connie - Vanessa – Breukhoven en Jorinde Moll. Zij voegt al snel daarna de daad bij het woord door in vol ornaat met bont in het blad Glossy te verschijnen (samen met haar vriend Yevgeni Levchenko, profvoetballer eveneens uit de Oekraïne, die Sparta verruilde voor FC Groningen). Zij maakt duidelijk dat in de Oekraïne iedereen bont draagt, ofwel om te pronken ofwel tegen de kou (bij -28°C een kwestie van overleven). Victoria: "Ik draag bont vanaf dat ik een peuter was! Ja, van konijnen die mijn oma achter in de tuin vetmestte voor Kerst!" Zij is van mening dat de huidige discussie in Nederland van traditie versus beschaving er eentje is van grote hypocrisie. "Als we afstand moeten doen van bont prima, maar dan ook van leren schoenen en vlees dat we eten. Pas wanneer de biologische landbouw, en niet McDonalds, in Nederland een verantwoord marktaandeel heeft, en dus iedereen zich bewust is van het leed van ALLE dieren, doe ik afstand van mijn konijn om mijn nek. En tot die tijd beste lezer: stem op mij, Dom Bontje van het jaar! Victoria, onze stem heb je!"

Peta: Bontdragers respecteren

Peta Hellard is journaliste voor de New York Post. Op 29 november 2005 kwam zij openlijk "uit de kast" wat betreft haar mening over bont.

"Ook al is toevallig mijn voornaam dezelfde als die van de grootste anti-bont organisatie in de wereld, namelijk PETA, wil dat zeker niet zeggen dat ik het met hun standpunten eens ben. Het is niet altijd makkelijk om eerlijk uit te komen voor je voorliefde voor bont. Ongerustheid over activisten die je

zouden kunnen bespuiten met verf waardoor men voor het gemak gaat zeggen dat het nep is, en vrienden die je menen de les te moeten lezen over wat er allemaal wel en niet kan. Een makkelijke tactiek om de confrontatie uit de weg te gaan maar waarom zouden we liegen over onze voorliefde voor bont? Sinds ik me twee maanden geleden vanuit het warme Australië in New York gevestigd heb omhels ik bont en het voelt fantastisch. Tot voor kort hield ik dit gevoel voor mezelf maar ik doe nu een gewaagde bekentenis: "Ik aanbid bont". We leven in een vrij Amerika waar vrije meningsuiting behoort tot een van de belangrijkste verworven rechten. Ik ben een echte dierenvriend en als kind droomde ik er zelfs van om dierenarts te worden. Ik hou van dieren maar dat wil niet zeggen dat ik geen vlees eet en ik draag ook leer dus ik zie, na uitgebreid onderzoek, niet in waarom ik geen bont zou dragen. Gelukkig zijn er heel veel mensen die mijn visie delen. Dit blijkt wel uit een bontverkoop vorig jaar in de USA ter waarde van \$ 1.81 biljoen. Celebrities als Jessica Simpson, Gwen Stefani en Heidi Klum pronken openlijk met hun nieuwste aanwinsten. Jennifer Lopez en Elle Macpherson worden door PETA afgeschilderd als criminelen. Mijn vrienden raadden me daarom af om dit artikel te plaatsen vanwege de ellende die het me kan opleveren. Maar angst, om je mening weer te geven over een controversieel onderwerp, is een slechte raadgever. Bont is warm, glamorous, modisch en de mensheid draagt het al duizenden jaren om zichzelf warm te houden. Volgens Keith Kaplan, de directeur van de Amerikaanse Bont Instituut, is nerts met 71% de meest verkochte bontsoort in Amerika gevolgd door vos en bever. Mannen is de nieuwste groep bontliefhebbers. In 2004 steeg de bontkleding voor mannen met maar liefst 65%. Kaplan: "Wij respecteren het recht van mensen om geen bont te dragen, wij hopen dat zij ons recht om dit wel te doen ook respecteren." Peta: "Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen!"

Draag uw bont, angst en intimidatie moet stoppen **"Handhaaf uw onafhankelijkheid, angst en intimidatie moet stoppen!"**

Jane Chastain is een "WorldNetDaily" columnist en heeft een radio talk-show in Amerika.

Zij riep rond Kerst pontificaal iedereen op om zijn of haar bontjas uit de kast te halen of een nieuwe te kopen. Als dat financieel niet haalbaar was, dan maar een bontkraagje of iets dergelijks. Daarmee wilde zij haar onvrede uiten tegen dierenrechtenactivisten die 11 weken lang protesteerden voor een bontwinkel. Jane: "Handhaaf uw onafhankelijkheid en steun de boeren die geen gebruik maken van giften van de overheid." Zij schrijft een heel verhaal over het verschil tussen warm, natuurlijk en duurzaam bont en broeierig, snel versleten en milieuonvriendelijk nepbont. Zij wijst op in scène gezette filmpjes over het bespuiten van bont en het doelgericht zelf produceren van filmpjes met dierenleed. Zij bevestigt dat pelsdieren op pelsdierenhouderijen goed gehouden worden. Zij durft zelfs nog een stapje verder te gaan en vergelijkt dit met nertsen in het wild die het vaak moeilijk hebben. Zij heeft respect voor echte vegetariërs ("de meesten zijn vreedzaam en consequent") maar roept op niet toe te geven aan radicale dierenactivisten. Jane: "Angst en intimidatie moeten stoppen. Daarom hoop ik dat u allemaal bont koopt en draagt. Dat doe ik ook."