

# Leer met haar

Argumenten om nertsfokkerij te verbieden, deugen niet. Nertsen hebben een goed leven

**A**lweer staat de Tweede Kamer op het punt om de nertsfokkerij te verbieden. Volgende week stemt het parlement over een voorstel van Krista van Velzen (SP) en Harm Evert Waalkens (PvdA) om de fokkerij van nertsen in tien jaar tijd de nek om te draaien. Tien jaar terug wilde landbouwminister Laurens Jan Brinkhorst (D66) dit ook al,



maar zijn opvolger Cees Veerman (CDA) trok het voorstel in

Dat is al een nadeel van de hernieuwde poging. Het is zigzag-beleid. Maar goed, met een half miljard euro kunnen de tweehonderd fokkers worden afgekocht. Erger is dat de argumenten niet zindelijk zijn. Er zijn in Nederland (de derde nertsfokker ter wereld, na Denemarken en China) ruim vier miljoen nertsen en die hebben vijfmaal zoveel ruimte als een scharrelkip. Ze worden vertroeteld. Een dier dat zich niet senang voelt, gaat immers aan de eigen huid of die van de soortgenoten knabbelen – zoals hondenbezitters met te weinig tijd om hun hond uit te laten, weten. De fokker doet dus alles om zijn kostbare vachtjes intact te houden.

Daarom heeft de nerts een vorstelijk bestaan, vergeleken met dieren die worden gegeten. Ze worden ook niet vol stress in een slachtwagen vervoerd, maar in de vertrouwde omgeving op humane wijze gedood – met CO<sub>2</sub>, waardoor ze binnen 15 seconden rustig inslapen.

In wezen is bont leer met wat haar erop. Niemand – nou ja, vrijwel niemand – heeft moeite met het dragen van leer, dus waarom geldt het dragen van leer met wat haar erop opeens 'sinds jaar en dag als een gebrek aan beschaving', zoals filosoof Paul Cliteur onlangs in *de Volkskrant* betoogde? Een van de oudste kenmerken van de menselijke beschaving – naast het gebruik van gereedschap en vuur – is het dragen van dierenhuiden tegen de kou.

Ja, het is waar dat nertsen alleen voor de vacht worden geteeld en niet zoals koeien voor melk, vacht en vlees. Dat is in theorie zelfs nog te verhelpen (als hoofdgerecht: zachtgegaarde nerts met morilles), maar dat zou wel een erg mager schaamlapje zijn voor de symboolpolitiek van SP en PvdA.

Simon Rozendaal