

COLUMN

tussen de regels

Het nertsenverbod

De Eerste Kamer heeft nu ook ingestemd met een verbod op de nertsenhoudery. De voorstanders zijn hele ethische mensen: zij willen niet dat dieren worden gedood voor een luxeproduct als bont. Maar weer niet zo ethisch dat zij inzien dat ook mensen fatsoenlijk moeten worden behandeld. De nertsenhouders hebben nog wel elf jaar de tijd om hun duistere zaken af te bouwen, maar dan is het afgelopen.

Het is natuurlijk buitengewoon dom om een productieve sector die in alle opzichten goed functioneert de nek om te draaien. Alsof het economisch zo goed gaat in Nederland, dat wij ons dat gemakkelijk kunnen permitteren. Daar komt nog bij dat het ons waarschijnlijk ook nog eens veel geld gaat kosten. De zeer strijdbare baas van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE), Wim Verhagen, sprak over een bedrag van 1 miljard euro aan schadevergoedingen. Waar moet dat dan weer vandaan komen? Een mooie uitdaging voor de nieuwe staatssecretaris van landbouw.

De regering en het parlement redeneren als volgt: we geven de betrokkenen tien jaar om iets anders te gaan doen – aan het einde van die periode is er niets meer van waarde over – er is dus nauwelijks schade. Dat is hetzelfde als: over tien jaar gaan we

een snelweg over uw land leggen – u hebt genoeg tijd om wat anders te gaan doen – u ontvangt geen schadevergoeding.

Zo is alles mogelijk. De overheid dacht er ooit nog wel eens anders over: de kokkelvissers in de Waddenzee, die moesten verdwijnen vanwege de natuur, werden uitgekocht. Zelfs de Arnhemse bordeelhouders die weg moesten, ontvingen compensatie. Wat hebben de nertsenhouders dan gedaan om zo te worden behandeld?

Er zullen nog de nodige rechtszaken volgen, zo werd al aangekondigd door de NFE. Dat verdient toejuicing. Het moet maar eens duidelijk worden dat een dom besluit ook een onrechtmatig besluit kan zijn. Of dat domme besluiten veel geld kunnen kosten.

De Denen, Letten, Russen en Chinezen lachen zich slap. Zij zullen het gat snel vullen met extra nertsen. En van ethiek of dierenwelzijn hebben Oekraïners bijvoorbeeld nog nooit gehoord.

'Wat hebben de nertsenhouders gedaan om zo te worden behandeld?'



Willem Bruil is jurist met een prikkelende kijk op de land- en tuinbouw