

## Imago

Door: Harmen Endendijk

Vorige week was er een min of meer officiële opening van het weideseizoen bij een boer hier in de buurt. Het weer zat enorm mee. Daarbij had de organisatie, de Stichting Weidegang, ook boerin Agnes uitgenodigd. De mooie Drentse lokte een batterij fotografen en camera's mee, die vastlegden hoe ze hielp met het lostrekken van de staldeuren. Dat was reclame. De enige smet op het feest was de aanwezigheid van Sjoerd van der Wouw, de activist van onder andere Wakker Dier. Ik weet wel, misschien is het juist wel goed om dat soort types hierbij uit te nodigen, maar wat heeft deze man al een verdriet veroorzaakt bij veel boeren. En wat komt hij er makkelijk mee weg. Hij zal 's avonds wel handenwrijvend gekeken hebben toen het journaal berichtte van geluiden om de nertsenfokkerij hier alsnog te verbieden. Dat zou schandalig zijn. Als er één sector is die veel geïnvesteerd heeft in dierenwelzijn, is het de nertsenhouderij wel. Als er iemand imago verdient, zijn zij het. Nergens ter wereld zijn de welzijnseisen hoger dan in Nederland. Hoe hypocriet en kortzichtig kun je dan zijn om de houderij hier te verbieden. Die verplaatst zich door de wereldwijde vraag direct naar andere landen, waar ze van de term dierenrechten in de lach schieten. Ter afschuw wordt nog even een filmpje getoond van een vos die levend gevild wordt op een Chinese markt en zonder huid nog hangt te spartelen terwijl de villers zijn verse bontje in de aanbieding hangen. Dat bedoel ik dus. Maar Kamerlid Waalkens liet zich weer eens voor het karretje van de uiterts partijdige journalist spannen. De strijdbare voorman van de nertsenhouders, Wim Verhagen (hadden wij maar zo'n aanvoerder), wat deze dolksteek echter uitstekend te pareren. Waalkens liet zich kennen en dat deed zijn imago geen goed.

Vee en Gewas, april 2008